



Speech Lilian Haak

12 januari 2024

Allen! Welkom op deze nieuwjaarsborrel van de Fractie WijApeldoorn. Als fractievoorzitter sta ik hier, maar niet alleen namens mij zelf, maar de “WijWensen” spreek ik ook uit namens mijn collega raadslid Martin Maassen en onze even belangrijke fractievertegenwoordigers Edwin Hofman, Roy Haak en de terugkerende fractievertegenwoordiger Gert Methorst.

Op deze mooie dag wil ik echter ook anderen noemen. Als het om de politiek gaat dan zien mensen vaak alleen de raadsleden en soms nog de fractievertegenwoordigers, maar die kunnen hun werk alleen doen dankzij vele anderen die hun hierin steunen. En ik wil juist ook mijn waardering voor die stille drijvende krachten bij deze nieuwjaarsbijeenkomst noemen. Onze fractie assistent Andrea Ooms die in de onzichtbaarheid zoveel werk voor ons doet bij het voorbereiden van vergaderingen en communicatie. En met het bedanken van Andrea wil ik ook alle andere fractie assistenten van alle partijen, waarvan ik een aantal gezien heb, bedanken – jullie werk is vaak onzichtbaar en maar zeer gewaardeerd.

Ik wil ook benoemen onze fractie stagiair Yanick; wat is het toch mooi als een jong iemand die nog niet eens mocht stemmen toen hij bij ons kwam, zich interesseert in de politiek. En daarmee wil ik ook andere partijen oproepen om te kijken of zij op deze wijze jonge mensen een laagdrempelig inzicht willen geven in wat het politieke werk inhoudt. Mochten andere fractie willen weten hoe wij dingen geregeld hebben met het stagecontract en geheimhouding dan zou ik zeggen, neem contact met ons op want zeker op dit gebied huldigen wij het idee: “Delen is vermenigvuldigen.”

Ik weet niet alles, zelfs al zou ik het willen. En op die momenten ben ik blij dat er meer mensen bij WijApeldoorn betrokken zijn. Wij spreken binnen onze partij dan ook liever niet van leden, maar van vrienden van WijApeldoorn. En wij hebben vele soorten vrienden, Actieve vrienden, Betrokken vrienden maar ook Vage vrienden die alleen de nieuwsbrief krijgen maar wel langs komen op deze borrels. Een goed vriendennetwerk is heel belangrijk, als schaduwfractieleden helpen ze ons soms met advies over dossiers waar wij niet altijd de kennis over hebben. Onze nieuwe vriendin Asha is een mooi voorbeeld hiervan, haar werkkennis is een welkome aanvulling waardoor uiteindelijk de kwaliteit van onze inbreng toeneemt. En ook zeer geïnteresseerde burgers die bij



ons in de fractie op gesprek komen (zoals Fake) reiken ons punten aan waar wij iets aan hebben. Uit de grond van mijn hart zeg ik dan ook tegen alle aanwezige WijVrienden ik groet en dank u!

Geen fractie kan bestaan zonder haar politieke partij. En ook op dat gebied hebben we de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen meegemaakt. Ooit begon WijApeldoorn als samenstelsel van mensen van vele verschillende partijen. De professionaliseringslag die het bestuur door heeft gevoerd heeft een mooi resultaat opgeleverd. We zijn inmiddels een volwaardige vereniging, en sinds begin dit jaar kan iedereen heel eenvoudig lid worden... of moet ik zeggen “betalende vriend” worden. Maar ook niet betalende – vage - vrienden blijven welkom, via onze nieuwsbrieven, social media bijdragen en op allerlei andere wijze, willen wij juist in contact blijven met iedereen in Apeldoorn en al haar dorpen.

Wij doen dingen anders, en dat is goed. Dat is ook nodig. In een samenleving waar de grote partijen van gisteren gemarginaliseerd zijn tot de kleine snipperfracties. En dat vindt ik soms best wel jammer, want zeker bij de grote partijen van gisteren zit veel kennis en kunde die nu niet meer aan bod komt omdat de wijze waarop wij de politiek nu inrichten hen niet altijd een plek kan geven.

Ik noemde net al even ons vriendennetwerk. Het bestuur zou mij niet vergeven als ik niet zou benoemen dat je voor 20 euro 20 een betalende vriend wordt. Mocht je daar meer over willen weten schiet dan een van ons aan vandaag! Een van de voordelen van een lokale partij is overigens dat je lid kunt worden ook al ben je ook al lid van een andere landelijke partij. Iedereen is bij ons welkom!

Ook wil ik alvast aankondigen dat er nog een tweede borrel in de planning zit! Rondom valentijnsdag willen wij graag vanuit Wij een kennismakingsborrel organiseren waarbij wij graag de rondom een thema van politieke ontwikkelingen met elkaar in gesprek gaan en de politieke liefde met elkaar gaan verkennen om te zien hoe we elkaar beter kunnen gaan vinden het komende jaar.

Ik denk wel eens dat niet iedereen het beseft. Maar achter die twee personen in de raad gaat een groep van meer dan tien personen die actief bezig zijn om te zorgen dat het Wij geluid gehoord kan worden. Niet alleen bij ons maar ook bij alle andere partijen die hier vandaag zijn. Tegen al deze onzichtbare krachten zeg ik: “Dank!”



Samen maken Wij Apeldoorn. Alle partijen! Ieder van de 39 raadsleden zet zich in voor onze gemeente. De vierjaar die een raadsperiode duurt wordt niet voor niets soms als een uitputtingsmarathon ervaren waarbij partners soms een ons via messenger een berichtje sturen: “Stuur een een foto dan weet ik weer hoe je eruit ziet.”

Het Wij-geluid komt voor mij terug in ons motto: “Iedereen erbij” en “samen maken wij Apeldoorn”. Begrippen die voor ons een leidraad zijn in ons politiek kompas. Niet alleen voor mij maar ik hoop voor ons allemaal, Samen maken wij Apeldoorn!